

## Gebedskalender Augustus 2022



En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid.  
Filippenzen 1:9

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van september, geef deze dan voor 15 augustus door aan:

Wilma Schoonderbeek;  
e-mailadres; [gebedskalender2007@hotmail.com](mailto:gebedskalender2007@hotmail.com)

**Maandag 1 augustus.** We bidden voor al de mensen die op vakantie zijn, dat ze mogen uitrusten, nieuwe energie opdoen en mogen genieten van de wonderen in de natuur.

**Dinsdag 2 augustus.** We bidden voor gemeenteleden die niet op vakantie kunnen vanwege ziekte of leeftijd of financiële moeilijkheden.

**Woensdag 3 augustus.** We danken voor de Sunrise week die een tijdje terug gehouden mocht worden, en we bidden dat het zaad wat gestrooid is mag ontkiemen in de harten van de jongeren.

**Donderdag 4 augustus.** We bidden voor de zieken in de gemeente. We bidden hen Gods nabijheid toe.

**Vrijdag 5 augustus.** We danken met Liza voor de groei en harmonie die ze bij haar werkzaamheden mag ervaren. We bidden dat God in alles mag voorzien wat nodig is.

**Zaterdag 6 augustus.** We vragen een zegen voor degenen die het startweekend van 10 en 11 september aan het voorbereiden zijn.

**Zondag 7 augustus.** We zijn dankbaar dat we deze dag naar Gods huis mogen gaan, of via de media de dienst mogen beluisteren.

**Maandag 8 augustus.** We bidden en hopen voor Claudia, dat zij de chemokuren goed mag doorstaan en dat ze een goede uitwerking mogen hebben op haar lichaam.

**Dinsdag 9 augustus.** We danken dat de ziekenzalving in onze gemeente mocht gegeven worden en vragen hierover een zegen.

**Woensdag 10 augustus.** We danken voor de genezende werking die Rijka mocht ontvangen na de ziekenzalving en we bidden voor verder herstel van de aangezichtsverlamming.

**Donderdag 11 augustus.** We bidden voor dominee Codée en zijn gezin, dat ze mogen genieten van een welverdiende rustperiode.

**Vrijdag 12 augustus.** We vragen een zegen voor al het verplegend en verzorgend personeel. Voor huisartsen die het heel druk hebben. We bidden dat de druk hen niet teveel wordt.

**Zaterdag 13 augustus.** We bidden voor kinderen in moeilijke thuissituaties. Dat ze mensen om zich heen mogen hebben die zich om hen bekommeren.

**Zondag 14 augustus.** We bidden voor predikanten overal in de wereld die op deze dag Gods Woord mogen verkondigen.

**Maandag 15 augustus.** We vragen een zegen voor Chris Lyndon. We bidden dat God hem en Rebekkah heel dichtbij mag zijn.

**Dinsdag 16 augustus.** We bidden voor de familie van der Maas. We vragen een zegen voor al de zendingswerkers waar ook ter wereld zij Gods woord mogen verkondigen.

**Woensdag 17 augustus.** We danken voor de goede voorzieningen die we hier in Nederland hebben voor oudere mensen. We bidden voor al degenen die in verzorgingshuizen wonen.

**Donderdag 18 augustus.** We bidden voor de wereldleiders. We vragen of God hen wijsheid wil schenken om goede beslissingen te nemen.

**Vrijdag 19 augustus.** We bidden voor allen die door natuurrampen of oorlogsgeweld getroffen zijn.

**Zaterdag 20 augustus.** We vragen een zegen voor de mensen uit de Oekraïne die gevlucht zijn en nu in Nederland verblijven. Ook bidden we voor al de mensen in de Oekraïne, die zwaar getroffen zijn door de oorlog.

**Zondag 21 augustus.** Morgen mag de VakantieBijbelClub weer van start gaan. we bidden voor voldoende leiding en dat ze in hun werk gezegend mogen worden.

**Maandag 22 augustus.** Vandaag begint de VakantieBijbelClub. We bidden dat er veel kinderen uit de gemeente maar ook uit de wijk mogen komen om van de Here Jezus te horen.

**Dinsdag 23 augustus.** We bidden voor al de mensen met een chronische ziekte en voor hen, die aan het bed gekluisterd zijn.

**Woensdag 24 augustus.** We danken voor de leiding van de VBC. We bidden dat er zegen mag rusten op deze ochtend.

**Donderdag 25 augustus.** We bidden voor de vervolgte Christenen overal in de wereld.

**Vrijdag 26 augustus.** Vanavond begint het kampweekend van de Brickers, de jongeren van 12 jaar en ouder. Ze verblijven in de "Korenbloem" in Vierhouten. We bidden om een goed weekend.

**Zaterdag 27 augustus.** We bidden voor gezellig samenzijn, leuke sportieve activiteiten met elkaar en met de leidinggevendenden van Brick.

**Zondag 28 augustus.** Deze ochtend hebben de jongeren van Brick een gezamenlijke zondagmorgen dienst. We bidden dat zij elkaar dit weekend beter mogen leren kennen en dat ze bovenal God als hun Vriend en Vader mochten ontmoeten.

**Maandag 29 augustus.** We bidden voor de mensen in de gevangenissen. God weet wat zij nodig hebben.

**Dinsdag 30 augustus.** We bidden voor de natuur en voor ons als mensen, dat we zorg mogen dragen voor de wereld om ons heen.

**Woensdag 31 augustus.** We bidden voor de mensen die altijd naar het eetcafé kwamen. Deze zomer is er alleen de soepbus. We bidden dat daar ook zegen vanuit mag gaan.