

Gebedskalender augustus 2020



Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeebeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen
aanroepen.

ps. 116: 1 en 2

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van september
geef deze dan voor 15 augustus door aan;

Wilma Schoonderbeek; tel. 0529-785951
e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com

Zaterdag 1 augustus. We danken de Heere voor al de mooie dingen die we in de natuur zien. De bloemen, de vogels, en al het andere moois wat de natuur ons schenkt.

Zondag 2 augustus. We zijn blij dat we weer mogen samenkomen in de kerk, al zijn er nog wel veel beperkingen. We bidden voor de mensen die thuis met ons mee kunnen luisteren.

Maandag 3 augustus. We bidden voor Liza, voor het werk wat ze vanuit Nederland mag doen. We hopen dat ze spoedig weer naar haar Land mag gaan, om daar haar werk te verrichten, lessen geven, cursussen, gezinnen begeleiden.

Dinsdag 4 augustus. We bidden voor voldoende inkomsten van de stichting Sarfath, om de salarissen te kunnen betalen.

Woensdag 5 augustus. We bidden voor Israël en voor de landen om hen heen, Voor rust en vrede, voor gezondheid nu het corona virus weer slachtoffers maakt.

Donderdag 6 augustus. We bidden voor de ouderen in onze gemeente. Voor hen die eenzaam zijn. We danken voor de mogelijkheden van internet, dat velen zo de kerkdiensten kunnen volgen.

Vrijdag 7 augustus. We bidden voor mensen in verzorgingshuizen, op vrijdag werden er vaak weeksluitingen gehouden. Dit is voor velen een gemis, nu het niet door mag gaan. Mogen de mogelijkheden die er zijn, benut worden.

Zaterdag 8 augustus. We bidden voor Chris Lyndon en zijn kinderen. We vragen Gods zegen over al het werk wat hij mag doen.

Zondag 9 augustus. We bidden voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis. We danken voor de goede zorg die er in Nederland gegeven kan worden.

Maandag 10 augustus. Deze zomer is er een online Vakantie Bijbel Club. We vragen of de Heere dit initiatief wil zegenen.

Dinsdag 11 augustus. We bidden voor de familie van der Maas. Dat ze binnenkort hun werk in Albanië weer volledig mogen hervatten. We bidden voor al de corona slachtoffers in dat land.

Woensdag 12 augustus. We bidden voor al het verzorgend en verplegend personeel in de verzorgingshuizen, dat ze geduld en liefde mogen hebben voor de bewoners.

Donderdag 13 augustus. We danken voor de Sunrise week, voor al het goede dat er in die week is gebeurd, we bidden dat al de zaadjes van geloof die gestrooid zijn in harten van mensen, op mogen komen.

Vrijdag 14 augustus. We zijn blij dat er weer een startweekend mag komen. We bidden voor een goede voorbereiding en voor Gods zegen bij al het voorbereidend werk.

Zaterdag 15 augustus. We bidden voor al de vluchtelingen, voor mensen die in overvolle kampen wonen en geen uitzicht hebben. We bidden voor al de vrijwilligers die daar hulp bieden. Bovenal bidden we de Heere om uitkomst.

Zondag 16 augustus. We danken dat Dominee weer voor mag gaan, we vragen een zegen voor deze dienst. We bidden dat hij en zijn gezin, na een welverdiende vakantie, hun taak in ons midden weer uitgerust op mogen nemen.

Maandag 17 augustus. Vandaag mogen de kinderen weer naar school. We vragen een zegen voor al de leerkrachten die onze jongeren mogen onderwijzen.

Dinsdag 18 augustus. We bidden voor de jongeren in de gemeente, Dat ze het in deze moeilijke tijd mogen volhouden en dat ze hun blik richten op de Heere.

Woensdag 19 augustus. Vandaag rijdt de "Soepbus" weer door Zwolle, Ook de vrijwilligers van het eetcafe helpen mee om maaltijden uit te delen aan hen die het nodig hebben. We vragen een zegen voor deze actie.

Donderdag 20 augustus. We danken voor de Deborah's en Daniels, die bidden voor de jongeren in de gemeente.

Vrijdag 21 augustus. We vragen een zegen voor de regering, Het is zo moeilijk om op de juiste wijze om te gaan met het coronavirus, We vragen om wijsheid voor hen allen.

Zaterdag 22 augustus. We danken dat we ons vertrouwen mogen stellen op God, Hij zorgt voor ons.

Zondag 23 augustus. We vragen een zegen voor deze zondag, Gods Woord mag weer verkondigd worden in vele kerken. Mogen deze diensten op wat voor manier ze ook uitgezonden worden voor veel mensen tot zegen zijn.

Maandag 24 augustus. We bidden voor landen waar natuurrampen zijn, en waar veel geweld is. We vragen om Gods ontferming.

Dinsdag 25 augustus. We bidden om vertrouwen, boven angst. We bidden om de terugkomst van Jezus. We loven God omdat hij alles in Zijn handen heeft.

Woensdag 26 augustus. We bidden voor mensen die het moeilijk hebben. door financiële problemen, of gezinsproblemen.

Donderdag 27 augustus. We bidden voor de broeders van de kerkenraad, We bidden om wijsheid voor hen, bij al de te nemen beslissingen.

Vrijdag 28 augustus. We bidden voor de mensen die zich gediscrimineerd voelen. Mogen zij weten dat ze een parel zijn in Gods Hand.

Zaterdag 29 augustus. We vragen een zegen voor al de commissies die weer hopen te starten met hun activiteiten. Hoe moet de anderhalve meter afstand gewaarborgd worden. We bidden om veel wijsheid hierin.

Zondag 30 augustus. We danken dat we mogen leven uit Gods Hand. Dat we mogen weten dat Hij voor ons zorgt. Hij mag ons vandaag weer opladen voor de komende week.

Maandag 31 augustus. We bidden voor al de mensen die in rouw zijn, Voor al de gemeenteleden die korte of langere tijd geleden een geliefde moesten missen.