

Woensdag 1 juli. We bidden “Lord have mercy”. Het “kerkzijn” is in het hart geraakt.

Donderdag 2 juli. We bidden voor het Dabarwerk deze zomer op diverse campings in Nederland.

Vrijdag 3 juli. We bidden voor hen die te maken hebben met ziekte of werken aan herstel.

Zaterdag 4 juli. We bidden om bescherming voor hen die op reis gaan.

Zondag 5 juli. Vandaag nemen er kinderen afscheid van de zondagschool. We danken voor de jaren waarin zij onderwijs mochten ontvangen en bidden dat ze hun weg zullen vinden op de catechese.

Maandag 6 juli. We bidden voor hen die zich inzetten voor Sonrise Dieze deze week en bidden dat harten veranderd zullen worden.

Dinsdag 7 juli. We danken voor bloeiende initiatieven die zich over Zwolle uitspreiden.

Woensdag 8 juli. We danken voor momenten van zang en bemoediging.

Donderdag 9 juli. We bidden voor beschadigde kinderen.

Vrijdag 10 juli. We bidden voor Liza en het team, dat contacten zullen intensiveren en dat Hij in alles wil voorzien.

Zaterdag 11 juli. We danken voor de gelegenheden die zijn gecreëerd om elkaar toch face to face te kunnen ontmoeten.

Zondag 12 juli. We bidden voor de kinderen nu ook zij na lange tijd weer aanwezig mogen zijn in de dienst. We bidden om wijsheid voor ouders wanneer het allemaal weer wennen is.

Maandag 13 juli. We bidden voor onze broeders en zusters in de vervolging.

Dinsdag 14 juli. We bidden voor de voorbereiding van commissies op het komende seizoen, voor een gedragen koers.

Woensdag 15 juli. We bidden om wijsheid voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen.

Donderdag 16 juli. We bidden voor Aad en Dineke en hun kinderen. Aad hoopt één dezer dagen het werk ter plekke in Albanië weer op te pakken. Dineke en Jos vervolgens in augustus.

Vrijdag 17 juli. We bidden dat Hij ons wil vasthouden voor elkaar in deze bijzondere tijd waarin contrasten erg groot kunnen zijn.

Zaterdag 18 juli. We bidden om openingen voor hen, die waar dan ook ter wereld, onder erbarmelijke omstandigheden vele uren werk moeten verrichten en/of het verdiende geld moeten afstaan.

Zondag 19 juli. We danken voor de diensten die worden uitgezonden, waarbij veel werk verzet is. We bidden voor hen die er zorg voor dragen dat alles weer schoon is.

Maandag 20 juli. We bidden voor Israël, voor bescherming van inwoners van plaatsen waar continue dreiging heerst.

Dinsdag 21 juli. We bidden voor Ds. Codée en voor andere wijkpredikanten in Zwolle.

Woensdag 22 juli. We bidden voor meiden en vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, dat ze hulp en goede nazorg zullen ontvangen.

Donderdag 23 juli. We bidden voor diverse mensen in Suriname die in armoede leven. Warme maaltijden die overgeslagen worden bij gebrek aan geld. We bidden voor hen voor betere tijden.

Vrijdag 24 juli. We bidden voor moed om door te gaan voor de ouderen van de gemeente.

Zaterdag 25 juli. We danken voor kerkenraadsleden en bidden voor hen nu allerlei onvermoede taken op hun pad kwamen, dat ze telkens bemoedigd zullen worden.

Zondag 26 juli. We bidden voor Chris, voor het bijbelvertaalwerk en voor allen die hem dierbaar zijn.

Maandag 27 juli. We bidden om herstel voor hen die door gebroken menselijke verhoudingen nu op straat leven.

Dinsdag 28 juli. We bidden voor jongeren, doeners en denkers, beiden zijn nodig in Zijn Koninkrijk.

Woensdag 29 juli. We bidden voor hen bij wie het zo stil werd door het gemis van een geliefde en in het bijzonder voor hen die door het rondwarende virus geen afscheid konden nemen.

Donderdag 30 juli. We bidden dat U kracht wil geven voor de keuze om de ander te vergeven.

Vrijdag 31 juli. We bidden voor iedereen die op de één of andere manier te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus, op financieel of op ander gebied.

Jeruzalemkerkgemeente Zwolle



GEBEDSKALENDER

Juli 2020

'Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen'

(Galaten 4:26)

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van augustus?

Geef deze dan **vóór 15 juli** door aan:

Jeanet Jansen; tel: 038 4660734;

E-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com