

Gebedskalender April 2020



En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor de mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Kolossenzen 3:23, 24

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van mei geef deze dan voor 15 april door aan;

**Wilma Schoonderbeek; tel: 038 2000176;
e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com**

Woensdag 1 april. Vanavond gaat het gebedsuur niet door. We mogen thuis bidden voor de mensen die op wat voor manier dan ook getroffen zijn door het Coronavirus. Voor gezinnen die thuis moeten blijven. Dat ouders hun kinderen goed mogen begeleiden met het thuis onderwijs. We bidden voor kinderen die lijden onder een gespannen thuissituatie.

Donderdag 2 april. We danken dat Liza met verlof in Nederland is, we danken voor de mooie gezegende ontmoetingen die we al met haar hebben gehad. Het is voor haar ook onzeker of, en wanneer ze weer terug mag naar Egypte. We bidden dat ze zich weer uitgerust mag voorbereiden op haar taak.

Vrijdag 3 april. We bidden voor genezing voor hen die ziek zijn, Dat ze hun vertrouwen op God mogen stellen. We danken voor de goede gezondheidszorg in Nederland.

Zaterdag 4 april. De rommelmarkt ten bate van Oost Europa gaat deze morgen niet door. We bidden dat deze markt op een ander tijdstip mag plaatsvinden.

Zondag 5 april. Palmzondag. We bidden dat we Jezus Christus juichend mogen ontvangen, en dat we in zachtmoedigheid mogen omzien naar de ander.

Maandag 6 april. We bidden om een zegen voor de oudere gemeenteleden. dat ze mensen om zich heen hebben die naar hen omzien. We danken voor de media die mensen willen bereiken en bemoedigen (E.O. en Groot Nieuws radio)

Dinsdag 7 april. Al de verenigingen en bijbelkringen zijn afgezegd, We bidden dat deze bijeenkomsten binnenkort weer mogen plaatsvinden.

Woensdag 8 april. We bidden voor de mensen die het financieel moeilijk hebben. mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. We bidden om uitkomst voor hen.

Donderdag 9 april. We bidden om rust en vertrouwen in God onze Vader. Dat we mogen beseffen dat ons leven in Zijn Hand is.

Vrijdag 10 april. Goede vrijdag, we mogen gedenken dat de Here Jezus Zijn leven voor ons heeft gegeven.

Zaterdag 11 april. Stille zaterdag, we denken aan al de mensen die verdriet

hebben omdat ze korte of langere tijd geleden iemand hebben verloren. We mogen zingen; Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is volstaan.

Zondag 12 april. De Heere is waarlijk opgestaan. We danken en eren God hiervoor.. We zijn dankbaar dat er een mogelijkheid is om toch de dienst van de Heere mee te kunnen maken.

Maandag 13 april. Ook deze morgen mogen we als gemeente de opstanding van Christus gedenken. Daar zijn we dankbaar voor.

Dinsdag 14 april. We danken dat de familie Codee zich al steeds meer thuis mag voelen in Zwolle en in onze gemeente. We vragen Gods zegen voor hen alle zes.

Woensdag 15 april. We bidden voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen, maar ook bij andere kwetsbare groepen zoals verstandelijk gehandicapten, ouderen en de thuiszorg.

Donderdag 16 april. We bidden voor Aad en Dineke van der Maas, en hun zonen. we vragen een zegen voor hun werk, en hun verblijf in Albanië. We bidden voor hun gezondheid.

Vrijdag 17 april. Veel ouderen in verpleeghuizen zijn eenzaam, we bidden voor hen, dat zij zich niet alleen voelen, omdat ze weten dat God altijd bij hen is.

Zaterdag 18 april. We loven God, omdat Hij alles in Zijn Hand heeft. Hij leidt ook ons leven. We bidden voor mensen die nu geen bron van inkomsten hebben, die zorgen hebben hoe het nu verder moet.

Zondag 19 april. We bidden om Jezus terugkomst naar deze aarde. Uw Koninkrijk koom' toch o Heer, Ai werp de troon des satans neer.

Maandag 20 april. We bidden voor al de mensen die door chronische ziekten aan bed zijn gebonden. Dat er door middel van telefoon of brieven toch aan hen wordt gedacht.

Dinsdag 21 april. We bidden voor psychiatrische patiënten en hun begeleiders, Dat zij toch ook hun vertrouwen op God mogen stellen.

Woensdag 22 april. We bidden voor Noord Korea waar mensen al kwetsbaar zijn door het tekort aan voedsel, Er zijn te weinig medische voorzieningen om zieken te kunnen behandelen.

Donderdag 23 april. We bidden voor de vluchtelingen, voor hen die geen thuis hebben. We vragen of al de hulp die geboden wordt gezegend mag worden.

Vrijdag 24 april. We bidden dat God ons geloof in Hem mag versterken. We danken dat we alles bij Hem neer mogen leggen. We bidden voor de bezoekers van de Huiskamer, die deze ochtend nu gedwongen moeten thuisblijven.

Zaterdag 25 april. We bidden voor de Christenen in ons land, Dat we nu juist Gods liefde kunnen laten zien. En voor onze stad Zwolle. Voor initiatieven die worden genomen om mensen te helpen.

Zondag 26 april. We bidden om een zegen voor onze Dominee en kerkenraad, om in deze tijd de gemeente te dienen. We danken voor al de technische hulpmiddelen, en al de vrijwilligers die er voor zorgen dat de gemeente toch de diensten op zondag kan horen en zien.

Maandag 27 april. Vandaag viert koning Willem Alexander zijn verjaardag, dit gaat ook vandaag heel anders dan gepland. We vragen een zegen voor de koninklijke familie. Dat zij ook in deze moeilijke tijd de hulp van God mogen verwachten.

Dinsdag 28 april. Wij bidden voor Chris Lyndon en zijn kinderen dat ze gezond mogen blijven en we vragen een zegen voor zijn werk.

Woensdag 29 april. We bidden dat deze periode, waarin iedereen stil wordt gezet, een periode mag zijn van bezinning. Tot besef dat andere waarden belangrijker zijn dan waar de maatschappij tot nu toe voor ging. Dat het voor jong en oud een opening naar God mag zijn.

Donderdag 30 april. We danken voor al de mooie dingen die we in de natuur zien, bloemen die bloeien, Bomen die uitlopen. Alles tot eer van God.