

Gebedskalender Februari 2020



Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij
Naam van de HEERE geprezen. Psalm 113:3

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van november
geef deze dan voor 15 februari door aan;

**Wilma Schoonderbeek; tel: 038 2000176;
e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com**

Zaterdag 1 februari. Vanavond is het Daniel/Deborah/Diner voor de jongeren en degenen die voor hen bidden. Aansluitend Kompas , We bidden voor een gezegende avond.

Zondag 2 februari. We danken de Heere dat we ook deze zondag weer 2x samen mogen als gemeente. We bidden om een gezegende dienst.

Maandag 3 februari. We bidden voor de mensen in Australië, die getroffen zijn door de branden en overstromingen.

Dinsdag 4 februari. We vragen een zegen voor de ouderlingen en diakenen Dat zij hun werk uit liefde mogen uitvoeren. Morgenavond mogen we weer samenkomen voor het gebedsuur in de buffetzaal.

Woensdag 5 februari. Vanavond is er in het studenten café Het Vliegend Paard een avond voor predikanten en theologen. Erik Potjes mag deze avond spreken over Vluchtelingencrisis. We bidden voor een gezegende avond.

Donderdag 6 februari. Sunrise komt vanavond om 20 uur bij elkaar in de kelder van de kerk, We vragen een zegen voor al het werk wat door Sunrise in de wijk Assendorp opgestart mag worden.

Vrijdag 7 februari. Kinderclub de Regenboog komt vanavond weer bij elkaar. We bidden voor de leiding en voor de kinderen die deze avond aanwezig zijn.

Zaterdag 8 februari. We danken met Liza dat ze binnenkort weer naar Nederland mag komen, we bidden voor goede contacten en dat ze ook haar rust mag krijgen.

Zondag 9 februari. We zijn dankbaar dat de familie Codée bij ons in Zwolle is gekomen, We bidden ze Gods Zegen toe.

Maandag 10 februari. Vanmiddag is er ouderenmiddag . We bidden om een goede gezegende middag, Dat een ieder die komt zich thuis mag voelen.

Dinsdag 11 februari. Vanavond is er kerkenraadsvergadering. We bidden om een gezegende avond voor al de mannenbroeders en dat de Heilige Geest ook bij hen aanwezig wil zijn. Dit bidden wij ook voor de vrouwenvereniging Lydia die vanavond bij elkaar komt.

Woensdag 12 februari. Vanavond is er weer eetcafé. We danken dat deze mogelijkheid er elke week is, We bidden voor een goed samenzijn.

Donderdag 13 februari. We danken dat Chris Lyndon begin Januari bij zijn schoonouders mocht verblijven. Wij bidden voor hem en zijn gezin, voor verdere voortgang van de vertaling van het Oude Testament in de Koti-taal en om kracht als taalconsulent in Guinee Bissau.

Vrijdag 14 februari. Brick komt vanavond samen , We bidden voor deze jongeren en hun leidinggevendenden dat zij een goede gezegende avond mogen hebben met elkaar.

Zaterdag 15 februari. We bidden voor al de vervolgde Christenen overal in de wereld. Dat God hun moed en kracht wil geven om te volharden in hun geloof.

Zondag 16 februari. We bidden voor al de gemeenteleden die door chronische ziekte aan huis gebonden zijn. We zijn dankbaar dat zij door de kerkradio of video de dienst mogen volgen en zo betrokken mogen zijn met de gemeente in de kerk.

Maandag 17 februari. We bidden voor al de mensen in psychische nood. Dat ze toch mogen zien, of door anderen gewezen worden, bij Wie ze met al hun noden terecht kunnen.

Dinsdag 18 februari. Vanmorgen is er vakantie bijbel club, we bidden om een gezegende ochtend, voor de leiding en de kinderen die allemaal komen.

Woensdag 19 februari. We bidden voor al de mensen die door chronische ziekten aan bed zijn gebonden.

Donderdag 20 februari. We bidden voor psychiatrische patiënten en hun begeleiders, Dat zij toch ook hun vertrouwen op God mogen stellen.

Vrijdag 21 februari. Kinderclub de regenboog komt weer bij elkaar. We danken dat er voor de kinderen ook plek mag zijn in onze gemeente.

Zaterdag 22 februari. We bidden voor al de Albanezen die door de aardbeving in november zijn getroffen. We danken dat de familie Maas gespaard mocht blijven. We bidden om een zegen voor de trainingen die Aad mag geven.

Zondag 23 februari. Deze ochtend gaat ds. de Jong voor in de dienst waarin hij afscheid neemt, we danken voor al het werk wat hij gedaan heeft in onze gemeente.

Maandag 24 februari. We danken dat de ouderen uit onze gemeente deze middag weer samen mogen komen, We bidden om een gezegend samenzijn..

Dinsdag 25 februari. De vrouwenvereniging Lydia en de mannenvereniging Calvijn komen deze dag samen om Gods woord te bestuderen, We vragen om een gezegend samenzijn.

Woensdag 26 februari. Vanmorgen komt de vrouwenvereniging Hadassa bij elkaar, ook voor deze ochtend vragen wij een zegen.

Donderdag 27 februari. We bidden voor de politieke leiders van Israël, dat ze mogen doen wat goed is voor het Joodse land en volk en de Arabische inwoners van de staat.

Vrijdag 28 februari. We danken voor de Deborah's en Daniels, We bidden voor de jongeren die nog geen Daniël of Deborah hebben.

Zaterdag 29 februari. We bidden voor goede resultaten voor de actie Kerkbalans.

Op woensdag 5 februari komen we weer samen om te bidden . om 19.00 uur in de Jeruzalemkerk.